

# Iemand

Ergens op de wereld  
geeft iemand iets aan mij  
Een man of vrouw  
misschien wel allebei  
Wie is toch diegene  
die dit heeft gemaakt  
en het met liefde  
heeft aangeraakt  
Ik kom het waarschijnlijk  
nooit meer te weten  
maar wie je ook bent  
Ik zal je niet vergeten

Sukha